

Geachte heer Papandreou, beste Jorgos,

Hoe gaat het ermee? Last van stress heb ik mij laten vertellen. Griekenland is de zieke man van Europa met een euro die op springen staat, en jij bent de dokter die hem snel moet genezen. Snelle Grieken, geen mens in Europa die in die combinatie gelooft. Grieken harder laten werken voor minder geld, dat geloven de Grieken dan zelf weer niet. Je zou voor minder moedeloos worden.

Nochtans is de remedie simpeler dan je vermoedt. België is een klein land maar je kan van ons iets leren. Kijk niet in de ogen van Angela Merkel om inspiratie te vinden maar werp een blik op de Belgische staatsfinanciën. Enkele tips om je warm te maken.

Zet enkele dure overheidsgebouwen in de etalage en verkoop die aan de meestbiedende. In onze Belgische boekhouding schrijven we dat in als *eenmalige operaties*. Het brengt gegarandeerd een pak geld op én de begroting is terug in evenwicht. Leuk hé? Mocht de Griekse publieke opinie het niet slikken dat je bijvoorbeeld de Akropolis verkoopt aan een oliesjeik, dan kan je nog altijd voorstellen om het gebouw in kleine stukjes, zeg maar zuil per zuil, terug te kopen over een periode van pakweg dertig jaar. Dat noemen wij een *sale-and-leaseback operatie*. Het is als iemand die zijn huis verkoopt om snel uit de schulden te zijn, het dan stapsgewijs terugkoopt van de geldschieter, en op het einde van de rit veel meer heeft betaald dan het opbracht. Ik weet het, het ziet er een beetje vreemd uit, maar in België doen we dat al jaren. Geen haan die ernaar kraait.

Hou dus op met piekeren, kom naar Brussel en laat je onderdompelen in Belgische boekhoudkundige wellness. Ik garandeer je, in geen tijd ben je herboren en blinkt je Griekse euro als nooit tevoren.

Dr. Jean-Marie Decuypere, Zoersel

(*Artsenkrant 2072, vrijdag 2/04/2010*)