

# Islam

*(De Standaard – vrijdag 22 november 2002)*

---

Westerse islamspecialisten hebben zo hun twijfels over een dialoog met de islam, al was het maar omdat het niet duidelijk is met wie of met welke islamstrekking dat gesprek gevoerd zou moeten worden.

Een andere moeilijkheid is de inhoud van de islam. Zo blijken er nogal wat vrouwonvriendelijke dingen in de koran te staan, wat des te meer opvalt naarmate de scheiding tussen kerk en staat kleiner wordt en de koran de letterlijke inspiratiebron wordt van de islamitische rechtspraak (sharia): een getuigenis van een vrouw is minder waard dan dat van een man, vrouwen erven minder dan mannen, ze mogen door hun man geslagen en verstoten worden en bij overspel kunnen ze zelfs gestenigd worden. Was Allah nog niet bijgeschoold in mensenrechten of had diegene die de pen vasthield, een mindere dag?

Let wel, ook ons Oude Testament is bij momenten goddelijke lectuur. Zo is Jahweh een redelijk cholerisch en moordzuchtig baasje, je zal zo iemand maar als buurman hebben. Toch is er een belangrijk interpretatieverschil omtrent beide heilige boeken. Zo wordt de bijbel in het Westen meestal beschouwd als een inspirerend boek van bijzondere mensen die bijzondere dingen hebben meegemaakt. Niet zo bij de islam. Voor veel (de meeste?) islamieten is de koran nog altijd het woord van Allah, letterlijk, van kافت tot kافت. En tegen dat idealisme is geen kruid gewassen.

Moslims zijn tolerant, zolang ze in de minderheid zijn. Maar wie zich in een islamstaat kritisch uitlaat over geloofsbronnen of religieuze autoriteiten, wordt in het beste geval verbannen. Je kunt ook je kop verliezen, ook hier: letterlijk te interpreteren.

Terloops: de AKP-partij van Erdogan wil dat Turkije toetreedt tot de Europese Unie. Omdat ze pro-westers zijn? Of omdat ze willen genieten van de westerse tolerantie inzake godsdienstvrijheid, om zo radicaler te kunnen worden en ondertussen het Turkse leger buitenspel te zetten? Stel je voor dat Turkije lid wordt van de EU, euro's mag drukken en pas dan het fundamentalistische Iran achterna gaat! Van een paard van Troje gesproken.

**Jean-Marie Decuyper (Zoersel)**